

Oostkapelle, 10 juni 2023.

Beste bestuursleden (en leden) van Mooie Boule, Berlicum.

Wát een grote verrassing om gisteravond in mijn brievenbus jullie fijne brief te mogen ontvangen plus nog een bijzonder extra in de vorm van een fijn cadeau.

Een totaal onverwacht genoeg waar we een dankbare bestemming voor zullen vinden.

De afgelopen 2 en een half jaar heb ik met groot genoeg mijn redactiegevoel gevolgd op de manier zoals ik al eerder deed voor de boulesclub in Middelburg. Dat deed ik voor mijn plezier en ook om met de club en zijn leden "boulen" een bredere kijk te geven. Op die manier dacht ik iedereen meer te kunnen betrekken in alle facetten die deze sport nog meer te bieden heeft.

Vooraf de spontane medewerking en het meedenken van jullie, waarbij ik vooral Hetty, Daisy, Hennie, Jan en Jos wil noemen, zal ik niet snel vergeten. Coördinerend en luisterend naar jullie adviezen, dacht ik dat we er een mooi geheel van gemaakt hadden. Naderhand was het inschakelen van diverse NPCteams captains en tips van diverse leden een goede greep zodat het ook voor mij makkelijker en leuker werd.

Zoals ik al eerder hoorde zal het vinden van een opvolger geen eenvoudige zaak zijn, daar ben ik mij van bewust. Omgekeerd was het ook voor mijn Middelburgse boulesclub bij mijn vertrek naar Den Bosch heel moeilijk om een opvolger te vinden en dat is in mijn 2 en een halve jaar afwezigheid ook niet gelukt. De redactieplaats was nog steeds vacant en zelf heb ik besloten (voor eigen bescherming en met afspraak met Rian) dat ik niet opnieuw het redactie- en PRwerk op mijn neem hier. Ze zullen genoeg moeten nemen met wat gastredactiewerk en dat alleen voor het clubblad dat 7 x per jaar verschijnt. Ook daar waren ze voldoende blij mee.

Toch zou ik het jammer vinden als bijvoorbeeld De Branding niet meer zou verschijnen, want het gastredacteurschap kan ik ook voor MB doen met wat gevarieerde neutrale visie artikelen. Verder volg ik wel de website van jullie en vooral de foto-albums met zoveel allemaal bekende gezichten waar ik de afgelopen jaren met veel plezier mee kon spelen, doen mij goed en laten aangename herinneringen blijvend worden.

Bij mijn Middelburgse boulesclub was mijn terugkeer hartverwarmend. Nog zeker 93 % waren mij vanouds bekend en hun verbazing maar ook de welgemeende reacties waren overweldigend. Nu – na een paar weken – lijkt het wel of ik niet weggeweest ben, zo vertrouwd voelt alles aan. Ik speel weer 1 x per week (soms 2).

Na deze 6 weken dat we weer op Walcheren wonen zien Rian en ik dat we een allerbeste beslissing genomen hebben. Het voelt weer aan als "thuis komen" en we zijn werkelijk in en in gelukkig. Zal ook wel komen omdat we een prachtappartement hebben gevonden in een kleinschalig zorgcentrum met een ideale ligging aan een doodlopende weg vol uitbundig groen met slechts een paar grote villa's tegenover ons. Ruim van binnen en pas 12 jaar oud. 10 minuten van het dorp Oostkapelle (met alle winkels die je nodig hebt met bakker, slager, JUMBO, kledingwinkeltjes, kapper en prima restaurantjes).

Lopen we richting zee (ongeveer 20 minuten wandelen) door prachtig duingebied dan zitten we al snel met een glas rosé en een bitterbal te genieten van een eeuwig vakantiegevoel (zie foto). Alle bekende plaatsen zoals Middelburg, Domburg, Veere, Vlissingen, Zoutelande etc. hebben we al bezocht en nog steeds lijkt het alsof we niet weg zijn geweest.

Toegegeven dat we het Brabantse leven écht goed vonden en zeker met de club, familie, zonen en vrienden om ons heen prachtig vonden, bleef Zeeland trekken. Mijn heimwee is 2 en een half jaar gebleven en op gegeven moment veroorzaakte dat o.a. mijn gordelroos, diverse flinke verkoudheden en andere kleine lastige kwaaltjes en toen onze (huis)arts zowel Rian als aan mij adviseerde vooral de rust en stilte op te zoeken, deed dat ons besluiten dat we dat wel in Zeeland konden vinden en niet in het Brabantse.

Dat we totaal onverwacht en al zo snel dit schitterende en fraai gelegen appartement kregen was ook voor ons een hele grote verrassing. Beetje onwerkelijk. Maar we zijn er erg blij mee.

Kortom.....Rian en ik zijn weer heel gelukkig hier en daar was het allemaal om begonnen.

Nogmaals wil ik beamen dat ik geen betere club dan Mooie Boule had kunnen treffen met zijn hartelijke leden en jullie spontane inzet en ideeën. Daar zal ik altijd hele plezierige herinneringen aan blijven houden.

Ik dank jullie hierbij van harte voor jullie geweldige cadeau en blijf bij mijn wens dat het jullie zowel privé als o.a. met de club heel goed zal blijven gaan.

Met hartelijke groet,
Berend-Jan.

